



Heiko en Agnes van  
den Broek  
StudentLife & LDHR

### Nieuwsbrief 101, voorjaar 2023

**Beste vvg website,**

**Wat heerlijk: de regentijd is voorbij, het wordt lente! Vanmorgen -ik ging met de elektrische fiets naar kantoor – lag de rijp nog op het gras, maar ook het zonnetje liet zich al zien. Na een uur doortrappen kwam ik heerlijk fris en -voor zolang het duurt- warm aan op kantoor. Helaas is Heiko geveld door veel pijn in zijn onderrug/buik/wat is het eigenlijk? Hij is dus thuis en mist deze week het werken op de universiteit van Utrecht en Nijmegen.**

---



### ***Leadership Development & Human Resources***

Het team van Agnes stelt zich voor:

Bart: staat als enige zijn mannetje in het team. Huismus, HR-adviseur, vindt goede zorg voor medewerkers heel belangrijk en bouwt daarvoor aan processen, spreekt zijn talen, fan van het heelal en bordspellen. Agnes: gedoodverfde opvolgster van Jing, investeert in (financieel) gezonde collega's, de koukleum van kantoor (wij bezuinigen), is bang voor cijfers maar krijgt hulp, talenfreak. Naast mij staat Elles – geëerde teamleidster, harde werker, handige klusser, gaat voor kwaliteit, helpt ons ons werk te doen. Onderste rij met sjaal: Jing – mater van Agapè, bidder, heeft een (publiek) geheime chocoladevoorraad en een hart voor financiële partners in het werk. Een liefvallige dame, maar bloedfanatiek als je een spel met haar speelt! Daarnaast Willie: zij staat niet voor niets in het centrum van de foto. Spin in het web van Agapè, onmisbaar voor contracten, informatie (Willie weet het!), heeft macht over het koffiezetapparaat, heeft sowieso veel macht. Naast haar zit Petra: een creatief brein, evangelist, denkt graag mee over beleid, werkt aan het functiehuis van Agapè, en is beroemd om haar linzensoep (“dat rode daar!”). *Dank God voor het team Leadership Development & Human Resources en bid dat ik -Agnes- zal groeien in mijn rol en veel mag investeren in (nieuwe) collega's.*

---



### In de kantine van de universiteit van Rotterdam

Het is een woensdag in maart. Samen met Bart, studentenleider in Rotterdam, spreekt Heiko twee studenten aan, Laura\* en Gert\*. Na een weifelend begin bespreken we met behulp van het kaartspel "Perspective" hun beeld van God. Ze denken allebei dat er geen God is, maar weten dat niet zeker, dus kiezen ze voor "agnost". Maar als er een God is, dan komt de één bij het christelijke beeld van God uit, en de ander kiest voor "deïsme" wat inhoudt dat God (of één of andere kracht) dan wel iets met het ontstaan van de aarde heeft, maar nu geen invloed meer heeft. Er ontstaat een gesprek tussen de twee studenten zelf hierover, en Heiko en Bart luisteren mee en stellen vragen. Dan zegt Gert\*: *Maar als er een God is, dan komt het wel goed, toch? Ik leef gewoon goed. Daar hebben jullie vast een mening over!* "Ja, wij zijn christen, maar zullen we daar nog eens over afspreken? Want daarvoor willen we eerst nog wat verder doorpraten over jullie beeld van de mens is. En of er dan iets als leven na de dood is, en zo ja, wat dan?" En dus staat het tweede gesprek gepland. *Bidden jullie mee dat Bart en Heiko hun de Paasboodschap kunnen vertellen?*

## **Een gebroken wereld**

Sinds juli 2022 woont hij in een verpleeghuis: de vader van Agnes. Begin maart werd hij ernstig ziek. Controles in het ziekenhuis wezen uit dat hij een ontstoken galblaas heeft en een -waarschijnlijk kwaadaardige- tumor in de dikke darm. De artsen adviseren sterk om niet te opereren; mijn vader is daar te zwak voor. We volgen dat advies. Dat betekent dat als de tumor gaat groeien het einde daar zal zijn. We weten niet hoe lang hij nog te leven heeft. Momenteel is hij zwak maar stabiel. Hij kent God door Jezus, maar toch is het pijnlijk om zo het einde tegemoet te zien. Maar misschien komt de Heer Jezus wel eerder terug en hoeft mijn vader niet te sterven!

*Wil je bidden voor kracht voor mijn ouders en de naaste familie?*



*Bedankt voor jullie gebed, financieel partnerschap en meeleven.*

*Een gezegend Paasfeest gewenst: de dood is overwonnen en eeuwig leven is mogelijk, wat een geweldige realiteit!*

*Hartelijke groeten, Heiko en Agnes, Parklaan 111, 4102 EC Culemborg.*

We lezen ook graag hoe het met jou gaat. Stuur ons een [mailtje](#).